

• RÜYALAR ÂLEMİNDE: İZLANDA



ATEŞ VE BUZUN ÜLKESİ
İZLANDA'NIN CÖMERT
DOĞASINDA RÜYA GİBİ BİR
HAFTA YAŞAMAYA NE DERSİNİZ?

YAZI: ZEYNEP İYİGÜN FOTOGRAF: CEVAHİR BUĞU

B

Bir gün İzlanda'ya gitmek herkesin "Bucket List"inde vardır. Elbette ben de İzlanda'ya gitmeyi çok istiyordum ve hatta gelecek yıl için kafamda planlar yapıyordum. Ancak bilirsiniz, hayat bazen siz planlar yaparken başınıza gelenlerdir... Zamanımın biraz karmaşık, duygularımın yoğun olduğu günlerin birinde evren karşıma, bir hafta içerisinde her şeyi planlayıp gitmem üzerine bir İzlanda bileti çıkardı. Evren diyor, çünkü gidiş tarihi son iş günüm, dönüş günü de bir etkinlik için mutlaka İstanbul'a dönmüş olmam gereken bir tarih. Bir Çarşamba günü bu bilet önüme geldikten sonra kendime düşünmek için 24 saat verdim. Gidiş günü bir sonraki Cuma. Bu kadar kısa süre içerisinde her şeyi nasıl ayarlayacaktım? Otelde mi kalmalı? Araba mı kiralamalı? Nasıl bir rota oluşturmalı? Her şeyi ayarlamak o rotaya bağlıken, neresinden başlamalı?



Konaklama için çok fazla seçeneğin olmadığı İzlanda'da; rezervasyon işlemlerini son ana bırakmamakta fayda var. Gideceğimiz güne çok az bir süre kalmış olduğundan otellerde yer bulmak ve tüm planı konaklamaya göre ayarlamak zorlayıcıydı. İzlanda'ya gidiyorsak, Route 1'den yola çıkıp gidebildiğimiz kadar gitmeliydik. Görmemiz gereken yerleri aşağı yukarı belirledim, günlere böldüm ama yine de aşırı planlı gezmeyi seven biri olmadığım için bir noktadan sonrasını ucu açık bıraktım. İyi ki de öyle yapmışım... Çünkü siz ne kadar plan yaparsanız yapın, İzlanda'nın havasına, suyuna, ruh haline ayak uydurmak zorundasınız. Efsaneler ülkesi İzlanda'da dolaşmak, onunla dans etmek gibi.

ATEŞ VE BUZUN ÜLKESİNE DOĞRU

Aylardan Haziran. Frankfurt aktarmalı uçağımız kuzeye doğru gittikçe hava aydınlanmaya başlıyor, saat gece 11 civarı. Beyaz gecelerle karşı karşıya olduğumuzu bilsek de, bunu doğrudan yaşamak ilk anda tuhaf geliyor. Gecenin bir yarısı, güneş batıyor gibi yapıyor... Birazdan yeniden yükselecek... 24 saat gün ışığı!

Kaç havalimanı vardır sizi edebiyatla karşılayan? Bir Viking sagasından alıntı merhaba diyor bize: Seyyahın ağırlığı taşıdığı eşyada değil, bilgeliğindedir.

Havaalanından kiraladığımız araç ile yola koyulduk. Keflavik'ten Reykjavik'e araçla gitmemiz yaklaşık yarım saat sürdü. Hemen bir kamp alanı bulup aracımızı park ettik. İzlanda çadırı ve araçlı gezginlere oldukça alışık ve ülkenin her yerinde kamp alanları bulunuyor. Buralara aracınızı park etmek mümkün.



Sabah erken saatlerde mis gibi toprak kokusu ve yağmurun sakin sesiyle yola koyulduk. İlk günümüzü Reykjavik'i dolaşmaya ve önümüzdeki bir hafta boyunca ihtiyacımız olacak malzemeleri edinmeye ayırıyoruz. Gerekli alışverişleri yaptıktan sonra Reykjavik'in sokaklarında gezinmeye başlıyoruz. Günlerden 17 Haziran, yani İzlanda'nın 72. kuruluş yıldönümü. Kentin ana caddesinde insanlar coşkuyla özgürlüklerini kutluyor. Havanın yağmurlu oluşuna aldırmaksızın Reykjavik sokakları renkli görüntülere sahne oluyor. Kentin evleri de, yılın yarısını karanlıkta geçirdiklerinden olsa gerek, bir hayli renkli. Çoğunluğu iki-üç katlı olan evler, İskandinav tarzındaki tasarımları ve birbirleriyle uyumlu renk seçimleriyle pozitif enerji saçıyor.

Ülkenin nüfusunun 330 bin olduğunu düşünürsek, halkın yarısından çoğunun Reykjavik'te yaşadığını tahmin etmek güç değil. Şehri yürüyerek gezebilir, köşe başlarında sürprizli şirin restoranlarla karşılaşabilirsiniz. Neredeyse her sokaktan göreceğiniz, 75 metre yüksekliğe sahip Hallgrímskirkja Kilisesi'ni de mutlaka ziyaret edin. Kilisenin terasından şehri 360 derece görmek mümkün. Gün ışığına bağlı olarak çok hoş kareler yakalayabilirsiniz. Daima hareketli Reykjavik, özellikle yaz aylarında pek çok festivale ev sahipliği yapıyor.

ALTIN HALKA'DA (GOLDEN CIRCLE) BİR GÜN

Tingvellir Ulusal Parkı, Geysir ve Gulfoss Şelalesi bu halkanın üç ana durağını oluşturuyor. Reykjavik'ten yola çıktıktan sonra birkaç dakikada bir arabayı sağa çekip yolları fotoğraflama tutkunuzu frenleyebilirsiniz, ilk durağınız Tingvellir Ulusal Parkı olacaktır. Burası, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik plakalarının yeryüzünde derin çatlaklar yaratarak yavaş yavaş birbirinden ayrıldığı yer. Şu anda uzak görünen bir gelecek de olsa, günün birinde İzlanda dediğimiz kara parçası ikiye ayrılacak. Bu iki kıta arasındaki buzul suyunda tüplü dalış yapanları görebilirsiniz. Muazzam bir deneyim olsa gerek!

İzlanda'da bir yerden bir yere gitmek bizim için hep hesapladığımızdan uzun sürdü. Bunun sebebiyse gittiğimiz yolların bize muazzam manzaralar sunmasıydı. Havaalanında her yerde gördüğüm "Yolun ortasında durmayın, aracınızı park edecek bir cep bulun," uyarısı ilk anda manasız gelmişti, ancak o kadar haklılar mı ki! İnsan, o yolların sonsuzluğa uzanır gibi gidişine, karşısında yükselen dağlara ve üzerini süsleyen bulutlara uzun uzun bakmak istiyor. Mor çiçeklerin kokusunda kaybolup, serin rüzgârla karışık yağmurun ferahlığını bir an olsun kaçırmadan, içinde bulunduğun zamanı doyusya yaşamak...



İzlanda'da hava durumundan memnun değilseniz, beş, bilemedin on beş dakika bekleyin.

Gullfoss Şelalesi'ne giderken de benzer duygular içerisindeydik. Şelale ziyaretlerinde yanınızda mutlaka yağmurluk bulundurun. Şemsiye de olabilir ancak rüzgârda hâkim olmakta güçlük çekebilirsiniz. Gürültüsünü metreler öteden duyabileceğiniz Gullfoss, basamak basamak alçalan bir şelaleler topluluğu. Aracınızdan indikten sonra uzunca bir yoldan ilerliyor, merdivenleri iniyor ve şelaleye tepeden bakıyorsunuz. Şelaleye yaklaştıkça rüzgârın ve yağmurun şiddeti de artıyor. Eğer şansınız yaver giderse, güneşli bir ana denk gelebilir ve gökkuşağının yarattığı güzellik karşısında büyülenebilirsiniz.

Sonraki durağımız, İzlanda'da en çok merak ettiğimiz yerlerden biri olan Geysir. Dünyanın kalbi magmayı ayağımızın altına alıyor burada. Çünkü yerden fişkıran sıcak suyu tetikleyen etmen yalnızca 2 kilometre derinde. Suyun sıcaklığı 100 derece. Ortalama beş dakikada bir patlıyor, yerin derinliklerinden gelen su 40 metreye değin yükselebiliyor. Düşününce sanki her an doğa tarafından yutulabilecekmiş gibi hissediyorum. Etrafımız yanardağlarla çevrili ve bir adadayız. İzlanda'da 130 tane yanardağ buluyor ve bunların 18 tanesi aktif. En son patlayan yanardağ, adımı asla telaffuz edemediğimiz, yazmak için de kopyala-yapıştır yöntemine başvurduğumuz



BUZLARIN DANSI

Küresel ısınmaya gözle görülür şekilde tanık olacağımız yer Jökulsarlon Buzul Gölü... Burada adeta buzların anarakadan koparak nasıl okyanusun derinliklerine doğru yol aldığını gözlemleyebilirsiniz. Eğer vaktiniz kalırsa, Vatnajökull Ulusal Park'ın yürüyüş parkurlarında doğaya doyabilirsiniz.



Siyah kumsalda yürüyüş yapın, karşınızda yükselen bazalt oluşumları inceleyin ve burada çekilen film ve dizi sahnelerinin zihninizden bir film şeridi gibi geçmesine izin verin.

Eyjaflajalajöküll. Hatırlarsınız, en son 2010 yılında patlamış, Atlantik ve Avrupa hava trafiğini günlerce etkisi altına almıştı.

İkinci geceyi Geysir'in bulunduğu kasabadaki kamp alanında geçirdik. Buraya vardığımızda saat gece yarısıydı ve çok yorgunduk. Geysir'i hem geç saatlerde daha az gezgin varken, hem de ertesi gün kalabalıkta görme şansımız oldu. Ortam hep buharlı ve sisli; eğer havanın karanlık olduğu yılın diğer yarısında olsaydık kesin bir gerilim filmi sahnesini andırırdı...

BLUE LAGOON'A GİTMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ...

İzlanda dendiğinde akla ilk gelen yerlerden biri şüphesiz, Mavi Lagün olarak da bilinen Blue Lagoon. İzlanda'nın Reykjanes bölgesindeki Grindavík köyünde bulunan jeotermal özellikteki kaplıcanın su sıcaklığı yıl boyunca ortalama 40 derece. Dışarısu buz gibiyken, bu termal suyun içinde rahatlayabilir, doğal ortamın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak Mavi Lagün'ün popülerliğinden çok tercih edilmeyen Secret Lagoon, benim için daha anlamlıydı. Altın Halka yolu üzerinde yer alan Fludir köyünün yakınındaki bu Gizli Lagün, 1891 yılında yapılmış İzlanda'nın en eski havuzu.

Burası da sıcaklık ve özellik olarak Blue Lagoon ile aynı; yine sıcaklık 40 derece civarında, ortam şahane... Ancak geçmiş, gelenekselliği ve verdiği hissiyat beni daha bir yerli hissettirdi.

Eğer maceraperestsenez ve sıcak suyun peşinden gidecekseniz, Eyjaflajalajöküll yanardağının gölgesinde, yüksek dağ yamaçlarının ortasında saklanan büyüleyici Seljavellir de deneyimlemeye değer...

VİK YOLUNDA

Altın Halka'dan sonra Route 1 sizi, siyah kumsalıyla ve Game of Thrones, Lord of the Rings gibi pek çok fantastik filme sahne olan küçük kasaba Vik'e doğru götürecektir. Ama oraya varmadan önce tabii yine yol üzerinde pek çok güzellik sizleri bekliyor olacak. Yaz aylarında hava neredeyse hiç kararmadığı için günlerinizi sonuna kadar kullanabilir, planlamanızı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Yalnızca bu yolculukta yağmur peşinizi bırakmayabilir, onunla da bir noktadan sonra arkadaş oluyorsunuz ve hatta yolculuğa bambaşka renkler katıyor...

Seljalandfoss ve Skógafoss bu yol üzerinde göreceğiniz muazzam şelaleler arasında yer alıyor. Yağmurluklarınızı üzerinize geçirin

ve Seljalandfoss'un sunduğu yoldan ilerleyerek şelalenin altından geçin. Burası, kendimi bir rüyaya adım atıyormuş gibi hissettiğim anlardan biriydi. Üstüne bir de güneş çıktığında sizi selamlayan gökkuşağı am ölümsüzleştirmeye yetiyor...

Skógafoss'un olduğu kasaba Skogar'da ise, 9. yüzyıldan beri süregelen bir mimari gelenek çim evlerle karşılaşacaksınız. Toprak ve bitki kökleriyle çevrili mağaralarda kış uykusuna yatan hayvanlardan gelme bir yapı olan çim evler, soğuk havalarda yuva sıcaklığı sağlıyor. Kuzey Avrupa'da demir çağından beri devam eden bu gelenek, İzlanda'nın da her yerine yayılmış durumda. Çoğunluğu 19. yüzyılda inşa edilen Skogar Müzesi ve evleri çok önemli bir kültür mirası koleksiyonunu barındırıyor.

Şimdi ilginç ve ulaşması zahmetli bir durağa doğru ilerliyoruz. Skogafoss Şelalesi'ni geçtikten sonra Route 1'de Vik'e doğru devam edin. Sólheimajökull Glacier tabelasını gördükten iki kilometre sonra park etmiş arabaları göreceksiniz. Aracınızı park ettikten sonra gördüğünüz küçük demir kapıdan geçerek toprak yolda dümdüz ilerleyin. Bu yolun gidiş dönüş toplamda sekiz kilometre olduğunu baştan söyleyeyim... Ancak bu yolda yürürken hissettiklerimi tarif etmem çok mümkün değil. Uçsuz bucaksız dümdüz toprak ile siyah kum karışımı bir yolda ufka doğru ilerliyorsunuz. Ufuk çizgisi bir görünüyor, bir kayboluyor... Kulağınızda ayak sesleriniz, rüzgârın uğultusu ve yaşadığımızı hissettiren nefes alıp verişiniz... Sonra birden karşınıza simsiyah kumsalın üzerine 1973 yılında mecburi iniş yapmış bir uçak enkazı çıkıyor. Sólheimasandur sahilindeki uçak Enkazı, hiçliğin ortasında bir zamanlar yaşam olduğuna dair bir kanıt gibi orada öylece duruyor.

Gelelim dünyanın bir ucunda kendi halinde bir hayat süren Vik kasabasına, Reynisfjara ve Dyrholaey Kumsalı'na... Siyah kumsalda yürüyüş yapın, karşınızda yükselen bazalt oluşumları inceleyin ve burada çekilen film ve dizi sahnelerinin zihninizden bir film şeridi gibi geçmesine izin verin. Dalgaların boyunun yüksekliği dikkatinizi çekecektir, bu sebeple denizle aranızdaki mesafeyi korumakta fayda var. Vik kasabasına doğru yol aldığımızda ise, yol üstünde karşınıza çıkacak at çiftliğindeki İzlanda atlarını selamlamayı unutmayın.

